

Bài 107: **BẢY LỜI CUỐI CÙNG** của MS Nguyễn Thi



Tuần lễ này là Tuần Thánh, kỷ niệm sự thương khó và cái chết của Chúa Giê-xu vì tội của nhân loại. Cái chết của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa cái chết của Chúa qua những lời cuối Chúa thốt ra khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự. Khi bị treo trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã có bảy lời nói sau, mỗi lời cho thấy một khía cạnh về ý nghĩa cái chết của Ngài. Cái chết của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta hãy nghe những lời nói cuối cùng của Chúa trên cây thập tự để thấy được ý nghĩa này.

Chúa Giê-xu chịu chết bằng một cái chết đau đớn nhất từ trước đến nay, đó là bị đóng đinh trên cây thập tự. Bị hành hình bằng cách đóng đinh trên cây thập tự nạn nhân không chết ngay nhưng kéo dài nỗi đau đớn trong nhiều ngày, có khi cả tuần lễ. Trong những giờ phút đau thương nhất trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã thốt lên những lời sau, giúp chúng ta thấy được những ý nghĩa đằng sau cái chết của Ngài.

Lời đầu tiên Chúa Giê-xu thốt lên khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự là: *Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì!* Đây là lời Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài. Phải đặt mình vào một hoàn cảnh tương tự, chúng ta mới thấu hiểu lời cầu nguyện này. Một người vô tội, suốt đời chỉ giảng dạy, làm điều phước đức, cứu giúp người khác, giờ đây bị vu oan và bị kết án tử hình. Đặt chúng ta vào địa vị này chắc chúng ta phải kêu la về nỗi oan ức và giận cho tình đời đen bạc. Nhưng Chúa Giê-xu không làm như vậy, trái lại, Ngài đã cầu nguyện cho những người làm khổ Ngài. Chúa Giê-xu đã thực hiện đúng lời dạy của Ngài: Hãy tha thứ kẻ thù và cầu nguyện cho những người bức hại các ngươi. Chúa Giê-xu đã không dạy suông nhưng Ngài đã thực hành lời dạy của Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Lời nói đầu tiên của Chúa Giê-xu trên thập tự giá: *Lạy Cha, xin tha cho họ* cho chúng ta thấy tình thương bao la của Chúa, tình thương sẵn sàng tha thứ ngay cả những người giết hại mình. Những nỗi oan ức và khổ đau của chúng ta trên đời dù to lớn đến đâu, chắc chắn không thể nào so sánh được với nỗi khổ của Chúa, nhưng Chúa đã sẵn sàng yêu thương và tha thứ. Nếu Bạn là Cơ-độc-nhân, Bạn học được điều gì theo gương của Ngài để yêu thương và sẵn sàng tha thứ người khác?

Lời thứ nhì của Chúa Giê-xu trên cây thập tự là lời với tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa. Chúa Giê-xu vô tội, nhưng người ta đã xếp Chúa chung với phường trộm cướp và xử tử Chúa chung với họ. Thánh Kinh ghi lại quang cảnh đó trong Lu-ca 23:39-43

Qua mẫu đối thoại ngắn giữa Chúa Giê-xu và hai tên cướp, cho thấy Chúa Giê-xu đầu trong giờ phút chót trước khi chết, Chúa vẫn làm được những gì và chúng ta học cho chính mình điều gì?

Lời nói thứ ba của Chúa Giê-xu trên cây thập tự là lời Chúa nói với mẹ và người môn đệ thân tín trong Giăng 19:26-27. Chúng ta học được điều gì về cách Chúa đối xử với người trong gia đình của Ngài?

Lời nói thứ tư của Chúa Giê-xu trên thập tự giá: *Ta khát!* Như đã nói, đóng đinh trên cây thập tự là lối xử tử gian ác nhất từ trước đến nay. Nạn nhân không chết ngay nhưng kéo dài nỗi đau đớn từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác. Một trong những nỗi đau đó là mất máu và chất nước trong người và nạn nhân bị hành hạ vì những cơn khát khủng khiếp. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã mang lấy thân xác con người sống trên trần gian này. Ngài thông cảm với mọi khổ đau của chúng ta. Hai tiếng: *Ta khát!* ngắn ngủi của Chúa Giê-xu trên thập tự giá có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó cho ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu chịu chết vì tội của chúng ta trên cây thập tự, Chúa đã chết cái chết của con người bằng xương bằng thịt với tất cả nỗi đau đớn vô vàn của con người. Chúa Giê-xu có quyền năng nhưng Chúa không sử dụng quyền năng đó để chết một cái chết không đau đớn. Trái lại, Chúa đã chịu đựng tất cả những khổ đau trong thân xác con người.

Có hai áp dụng quan trọng trong sự kiện này: (1) Chúa Giê-xu chết cái chết của con người nên mới chết thế cho chúng ta được. Cái chết của Chúa sẽ không giá trị nếu đó chỉ là cái chết của một vị thần linh, không đau đớn, không thật sự mang lấy khổ đau của nhân loại. (2) Chúa Giê-xu thông cảm với chúng ta. Nói đúng hơn là Chúa hòa cảm với chúng ta. Chúa đau như chúng ta đau và có thể nói rằng không có nỗi khổ nào của chúng ta

mà Chúa không thông cảm. Chúa Giê-xu thốt lên hai tiếng: "Ta khát" cho thấy Chúa đã thật sự chết cái chết đau đớn của con người để thay thế cho chúng ta và để thông cảm với chúng ta. Bạn nghĩ gì về cách chết Chúa đã dành cho bạn? Có điều gì bạn muốn làm để bày tỏ lòng biết dâng lên Chúa không?

Lời nói thứ năm của Chúa Giê-xu khi Ngài chịu chết trên cây thập tự là một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời: **Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?** Hai tiếng Ta khát trong lời nói trước cho thấy Chúa đã chết cái chết đau đớn của thể xác; còn lời cầu nguyện: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi cho thấy Chúa Giê-xu đã thật sự bị phân cách với Đức Chúa Cha vì tội lỗi của nhân loại. Đức Chúa Cha không từ bỏ Chúa Giê-xu, để Ngài chịu hoạn nạn; nhưng Đức Chúa Cha đã ngoảnh mặt khỏi Chúa Giê-xu vì tội lỗi của toàn thể nhân loại đang chất trên Ngài. Thánh Kinh cho biết cái chết tâm linh là bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Con người chúng ta vì tội lỗi đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và đó là hình phạt con người đang phải gánh chịu. Tất cả những khổ đau của đời sống nằm ở chỗ phân cách đó. Vì bị phân cách của Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng ban cho chúng ta sự sống cho nên chúng ta không có sự sống và vì vậy mà đời sống không còn ý nghĩa. Chính vì vậy mà chúng ta bị kể là người chết trước mặt Chúa, bị phân cách khỏi Chúa. Giờ đây, Chúa Giê-xu đã đến gánh lấy hình phạt cho chúng ta, gánh lấy sự phân cách đó để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời.

Nỗi khổ lớn nhất của Chúa Giê-xu trên cây thập tự không phải là nỗi đau về thân xác nhưng là bị phân cách với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi cho nên khi Chúa Giê-xu gánh tội của nhân loại, Thiên Chúa đã phải ngoảnh mặt đi và Chúa Giê-xu đã bị phân cách với Đức Chúa Trời. Đây là nỗi khổ đau lớn nhất Chúa chịu. Chúa chết là chết vì tội của nhân loại, mang thế tội cho nhân loại đến nỗi Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt đi, nhưng Chúa Giê-xu đã bị phân cách như vậy để chúng ta là con người tội lỗi được trở về với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã làm chiếc cầu nối liền Đức Chúa Trời thánh khiết với con người tội lỗi. Ngày nay chúng ta có thể có niềm vui và ý nghĩa thật sự của đời sống, không còn bị phân cách nữa, nếu chúng ta chịu ăn năn tội và quay về với Đức Chúa Trời.

Lời nói thứ sáu: Mọi việc đã được trọn! hay "Hoàn tất," trong nguyên ngữ chỉ là một chữ ngắn gọn: "Xong" hay "Trọn." Tại sao Chúa lại nói xong hay trọn hay hoàn tất khi Ngài chịu chết? Đây là tuyệt đỉnh của cuộc đời Chúa Giê-xu. Người ta sinh ra là để sống nhưng Chúa Giê-xu sinh ra là để chết cho nên khi chịu chết là Chúa đạt đến mục đích của đời sống và vì vậy mà Chúa nói: "Mọi việc đã được trọn! "

Không gì làm cho chúng ta thỏa nguyện bằng khi ta đạt được cao điểm của đời sống. Đó cũng là niềm vui và sự thỏa nguyện của Chúa Giê-xu khi Ngài thốt lên một tiếng Xong! Xong không có nghĩa là thế cũng xong hay xong cho rồi nhưng là trọn rồi, xong rồi, thỏa nguyện rồi. Ta đã đạt được đến cao điểm của đời sống. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này làm nhiều phép lạ, giảng dạy những lời cao siêu nhưng tất cả những điều đó chỉ là phụ thuộc. Mục đích chính của Chúa Giê-xu khi đến trần gian này là để chết. Chúa đã chết để chúng ta được sống. Chúa đã chết để chúng ta được trở về với Đức Chúa Trời. Chúa đã chết thế chỗ của chúng ta để chúng ta không còn phải chết nữa! Chúa đã thỏa nguyện khi chịu chết và nói: "Mọi việc đã được trọn."

Lời nói thứ bảy: Lạy Cha, con giao linh hồn lại trong tay Cha! Có thể nói cả sáu lời nói trước của Chúa Giê-xu trên cây thập tự là những lời cho người khác, ngay cả lời cầu nguyện, Sao Ngài lìa bỏ tôi cũng là vì tội lỗi của nhân loại. Chỉ riêng lời nói sau cùng này cho thấy một ý nghĩa tuyệt vời về cái chết và mối quan hệ tốt đẹp giữa Chúa và Đức Chúa Cha. Trong câu này, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy một ý nghĩa tuyệt đẹp về sự chết. Chết là gì? Chết là trở về với Đức Chúa Cha. Câu này cũng cho chúng ta thấy linh hồn thực hữu và giá trị của linh hồn. Chúa Giê-xu nói đến việc giao linh hồn trong tay của Đức Chúa Trời. Chỉ những người phủ nhận phần hồn, xem thường những giá trị tâm linh mới không tin nhận Chúa và sống một cuộc đời tội lỗi. Làm người, sâu kín trong đáy lòng ai cũng biết đến những giá trị tâm linh và biết rằng mình cần đeo đuổi tìm kiếm những giá trị đó, nhưng lắm khi chúng ta đã để cho những vật chất phù du, những điều chóng qua của trần thế chiếm hàng đầu để rồi đánh mất đi bao giá trị tâm linh mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được. Bạn thân mến, nếu phải từ giã cõi đời hôm nay, Bạn có biết rằng mình sẽ được về với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng Bạn không hay Bạn sẽ mãi mãi chịu hư vong nơi hỏa ngục?

Chúng ta vừa cùng nhau phân tích bảy lời nói sau cùng của Chúa Giê-xu khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Trong bảy lời nói này, lời nói nào đánh mạnh vào tâm hồn Bạn nhiều hơn cả?